

1: Kijk eens wat ik kan!

Een goed gedicht wat een hele mooie boodschap heeft: Je hoeft geen acrobaat te zijn om speciaal te zijn.

Het gedicht is voor alle leeftijden.

Met het liedje erbij is het gedicht nog leuker en wordt het al helemaal swingend!

2: Watermodeculen.

Een gedicht dat heel leerzaam maar leuk is.

Een mooie boodschap: Watermodeculen zijn speciaal/cool.

Met het liedje wordt het gedicht meteen swingend!

Je kan het makkelijk in een les gebruiken.

Ook al is het af en toe iets te veel een les..

3: Ik heb zelf iemand gepest.

Erg goed gedicht met ook een hele mooie boodschap: Pesten is niet leuk en zelf pesten ook niet!

Met het liedje erbij komt de boodschap nog beter over.

hoewel het liedje af en toe nog te eenvoudig is, blijft het mooi.

4: De Egel.

Het gedicht heeft een mooie boodschap, namelijk: Met dromen kom je ver!

Het gedicht komt mooi over, ook al lijkt het iets meer op een (bedtijd) verhaaltje.

Met het liedje erbij klinkt het erg mooi, maar het liedje klinkt best zielig, terwijl het een avontuurlijk liedje is.